

De excursie naar Vlaanderen door een ooggetuige

Zaterdag 5 juli was het zover. We vertrokken per bus naar Antwerpen. In de bus kregen we van Frans Maes, die deze excursie had voorbereid een uitgebreide "hand out" over de dingen die we deze dag zouden gaan zien. Daarom hier geen herhaling van hetgeen daarin zo keurig uitgelegd werd.

Bent u geïnteresseerd in deze 14 pagina's tellende beschrijving, stuur dan even een mailtje aan de redactie en deze wordt per omgaande elektronisch toegestuurd.

In Antwerpen begon de dag regenachtig. De bus had grote moeite om in een paar smalle straten te manoeuvreren. Een paaltje en de bus moesten het ontgelden.



Een korte wandeling in een miezerig regentje was nodig om het Rubenshuis waar we ons eerste zonnewijzer zouden bewonderen te bereiken.



Willy Leenders gaf uitleg over de oudst bekende zonnewijzer in Vlaanderen van Jacob de Succa (1601) in het Rubenshuis. Later voor de lunch zal hij een presentatie geven over alle ins en outs van zijn onderzoek dat hij op deze zonnewijzer heeft uitgevoerd.



Met een boeiende en leuke presentatie in het Ibis Hotel over de zonnewijzer wist Willy ons wakker te houden. Wilt u deze presentatie nalezen dan is deze te vinden op: www.wijzerweb.be/rubenshuis.html



Namens ons allen bedankt Frans Maes Willy Leenders voor de presentatie.



Na de lunch een wandeling naar de 'Onze Lieve Vrouwe Kathedraal' om de middaglijn van Adolphe Quetelet (1796-1874) te gaan bewonderen.



In Rupelmonde aangekomen beginnen we met de groepsfoto voor het beeld van Mercator. Na een koele slok in het plaatselijke etablissement beginnen we aan de stadswandeling.



Een opvallende rol die dag wordt vervuld door Manon Maes die, voordat Frans de nodige uitleg geeft over de objecten, de zonnewijzers eerst een stevige poetsbeurt geeft.



De lichte vlek in het glas in lood raam is de bovenste oculus van de drie die zijn aangebracht. Ons wandelend vademecum geeft hier uitleg over.



Daarna op weg naar de bus voor een rit naar Rupelmonde, waar we veel verschillende zonnewijzers gaan zien. Het weer is gelukkig opgeklaard en de zon laat zich af en toe zien.

Al met al een lange maar zeer geslaagde dag die het resultaat is van een zeer gedegen voorbereiding.

Frans bedankt!

Bent u geïnteresseerd in al het fotomateriaal stuur dan een mailtje naar de redactie en een DVD zal u op de ledenvergadering van januari worden overhandigd.